



Nederlandse bond van Correspondentieschakers



Schaken wanneer dat uitkomt

Inleiding

Veel mensen vinden het leuk om te schaken, hebben iets met schaken. Veel mensen zouden het graag regelmatig willen doen. Maar lid worden van een schaakclub is ook weer zo wat. Er is een vaste speelavond, en dan moet je maar net kunnen. Je speelt meestal één partij per avond, en dat moet je ook maar leuk vinden. En aan het eind van de avond verknal je die partij, omdat je moe bent, of blundert in tijdnood.

Bij correspondentieschaak is dat allemaal anders. Is het meer flexibel. Je kunt het meer naar je eigen hand zetten. Je kunt zetten bedenken waar en wanneer je maar wilt. Door de week, of in het weekend, het maakt niet uit. De bedenktijd wordt niet gemeten in minuten, maar in dagen. Als je er nog niet uit bent, ga je morgen verder met denken. Of overmorgen. Je kunt net zoveel partijen tegelijk spelen als je maar wilt.

Internationaal spelen

En je kunt meteen internationaal spelen. Kom daar eens om bij een andere sport! Meestal is het zo, dat je eerst nationaal aan de top moet zien te komen, voordat je internationaal kan spelen. Bij correspondentieschaak is dat niet zo. Iedereen kan, op elk niveau, direct internationaal gaan spelen. Er zijn aparte Europese toernooien, maar er zijn ook wereldtoernooien, en af en toe gaat er een landenwedstrijd van start waarin een Nederlands team het opneemt tegen een andere land.

Contacten met tegenstanders

Voor veel spelers is dat één van de charmes van het correspondentieschaak: het contact hebben met je tegenstander. Je kunt je zetten vergezeld laten gaan van enige correspondentie. Dat geldt voor alle vormen van get correspondentieschaak. Bijna altijd meldt een nieuwe tegenstander zich ongeveer als volgt: "Leuk met u te spelen. Ik ben XYZ, 32 jaar, wiskundeleraar, getrouwd, 2 kinderen, hobby's: schaatsen en Pieterpad lopen." Heel vaak lukt het dan om met zo'n iemand nader aan de praat te komen, door te vragen over het beroep, de studie, de woonplaats, de eventuele schaakclub, de hobby's, enzovoort.

Waarom correspondentieschaak spelen ?

Er zijn talloze redenen om correspondentieschaak te spelen:

- ik wil blijven schaken, al is er geen schaakclub bij mij in de buurt
- ik wil op mijn eigen niveau spelen
- ik kan niet op een vaste avond schaken
- ik wil kunnen schaken wanneer het me uitkomt
- ik ben aan huis gebonden
- ik wil schaken zonder tijdnood
- ik kan niet meer tegen de spanning van het bordschaak
- ik wil rustig over mijn zetten na kunnen denken
- ik wil mij verdiepen in bepaalde openingen
- ik ben op zoek naar internationale contacten
- ik wil me kunnen concentreren

Helaas niet voor iedere schaker geschikt

Maar er zijn ook mensen waar correspondentieschaak niets voor is. Mensen die van tempo houden, en van de daarbij horende spanning. Korchnoj verklaarde ooit "Liever op een stretcher de toernooi-zaal te worden binnen gedragen, dan ooit nog één correspondentiepartij te beginnen." En de oud-Nederlandse bordkampioene Corry Vreeken over correspondentie-schaak: " Ik heb de pest aan afgebroken partijen, en dan zou ik jarenlang een hele zooi afgebroken partijen hebben?!"

Tot besluit

Waar zit dan, wat dat betreft, de lol van het correspondentieschaak? Die zit hem in het gaan openen van je mailbox, of in het op de deurmat horen vallen van de post. Zal er antwoord zijn van die-en-die? En zal hij gezien hebben, wat er dreigde? Oh, help! Wat doet-ie nu? Gauw het bord erbij gepakt en de stelling opgezet. Die momenten, dat zijn de vreugden van de correspondentieschaker.

